

# visitgent

## Wandelen langs het water

In Gent lopen eeuwenoude rivieren en kanalen als levensaders door de stad. Steden met water hebben iets extra en dat is in Gent niet anders. Deze wandeling brengt je naar de oevers van de Leie en de Schelde. Elk met hun eigen karakter.

De Schelde weerbarstig, rebels, donker. De Leie liefelijk,  
toeristisch, schilderachtig.

DEZE WANDELING KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING MET GHENT-AUTHENTIC

### Good to know

- **Ontspannen**, rustige wandeling langs het water waarbij historische gebouwen, idyllisch verzonken groene plekken maar ook hedendaagse architectuur elkaar afwisselen. Weg van de drukte en toch op wandelafstand van het historisch centrum.
- Deze wandeling vormt **een lus** met start en eindpunt op het Sint-Pietersplein al kan je makkelijk in –en uitstappen en enkel een klein stukje doen.
- **Wandeltijd:** halve dag. Wens je regelmatig te stoppen, terrasje doen, iets bezoeken, trek dan een volledige dag uit.

### Langs de Schelde

Je start op het **Sint-Pietersplein**. Hoogste punt van Gent (29 meter!) en pal in het hart van de studentenbuurt. Werp een blik op de monumentale **Boekentoren** die je van hieruit het beste kan zien. Loop daarna de indrukwekkende **OLV-Sint-Pieterskerk** binnen die haar inspiratie rechtstreeks van de Sint-Pietersbasiliek in Rome haalde. .

Via de **Sint-Pietersabdij** en haar **idyllische wijngaard**, daal je af naar de Schelde. Vanaf hier zigzag je van de hedendaagse, architecturale **Artevelde Hogeschool**, via het idyllische **Muinkparkje** en de iconische **Vooruit** naar **De Krook**, place to be voor studenten, monumentale stadsbibliotheek en zoveel meer.

Van hier slingert de Schelde zich onder het Laurentpleintje door richting **Wijdenaardbrug**. Van de oudste 'aard' of haven van Gent blijft er amper iets over maar het blijft een heerlijke, rustige plek. Via de verlaagde kaden van de Reep, bereik je **Portus Ganda**.



De Krook



Portus Ganda

## Op de samenvloeiing van Leie en Schelde

Van op de ovaalvormige steiger die zich in het water aan Portus Ganda uitstrekt, waan je je op de boeg van de Titanic. Geflankeerd door het oudste zwembad van België, het **Van Eyck zwembad**, en de schitterende, verstilde **Sint-Baafsabdij**, voel je je de koning te rijk. Hier vloeien Leie en Schelde samen. Hier ontstond Gent. Wist je dat de naam Gent afstamt van het Keltische woord *Ganda*, wat samenvloeiing betekent?

---



Het Gravensteen

## Langs de Leie

Vanaf Portus Ganda loop je stroomopwaarts langs de Leie. Je doorkruist verschillende buurten. De Waterwijk met de Baudelookapel en het Industriemuseum. Het multiculturele Oudburg. Het Middeleeuwse, authentieke, Patershol met het Caermersklooster (nu Kunsthal).

Via het brugje over het Lievekanaal bereik je een wondermooi plekje van waaruit je het beste uitzicht hebt op de waterburcht par excellence, het Gravensteen.

---



Portus Ganda

## Langs de Lieve

Keer even op je stappen terug. Kuier langs het Lievekanaal dat zich sinds de Middeleeuwen door het mooie Prinsenhof slingert. Een oase van rust, smalle kasseistenen steegjes en het uitgestrekte Augustijnenklooster. Hier komt Gent helemaal tot haar recht.

---



Graslei

## Terug naar de Leie

Helemaal ontspannen verlaat je het Prinsenhof en bereik je via het verzonken Appelbrugparkje, de Graslei/Korenlei. Ooit een belangrijke Middeleeuwse haven, nu place to be en absoluut wow-moment. Terwijl bootjes af en aan varen, geniet je op de Korenlei van de Leie en haar spectaculaire huizenrij. Het beste uitzicht op de drie mythische torens van Gent: de Sint-Baafskathedraal, het Belfort en de Sint-Niklaaskerk, krijg je op de Korenlei, aan de voet van de Sint-Michielsbrug.

---

Wil je nog wat **langer genieten van je wandeling langs het water**, volg via Pand, Ketelvest, Coupure verder de groene glooiingen van de Leie tot aan de Bijloke site, gekend voor haar Muziekcentrum en het STAM, stadsmuseum. Via een eeuwenoude, gigantische plataan op het Van Duysse plein, bereik je tot slot opnieuw het Pietersplein.